



OPGERICHT ANNO 1900

IJSCLUB "Hard Gaat Ie" Landsmeer
www.hardgaatie.nl

VAN DE REDACTIE

Zo, zo, de Sinterklaasartikelen zijn allemaal net weer in de kast verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor de Kerstspullen. De maanden december wordt toch wel gekenmerkt door altijd veel interne verbouwingen en feestjes om de donkere tijden maar zo snel mogelijk achter ons te laten. Donkere tijden zijn het voor onze vereniging in het geheel niet. Bij het bestuderen van het opgenomen jaarverslag ontdekt een ieder veel positieve punten zoals de Deen – actie en de reparaties aan de natuurisbaan.

Opvallend is wel het aantal schaatsers dat "geheel vrijwillig" een stukje schrijft over een eerste 3000 meter of het jeugdkamp. Als redacteur ben ik daar toch best wel trots op. Hopelijk kunnen we deze lijn doorzetten en elk blad leuke verhalen aanleveren. Uiteraard ontbreken in dit blad niet de eerste wedstrijduitslagen van het seizoen, zij het wel onder voorbehoud i.v.m. de slechte staat van de aanlevering. Hier kunnen wij als vereniging echter niets aan doen.

Het jaar zal feestelijk worden afgesloten met hopelijk een nieuwe ijsperiode. Op dit moment is het nog net te dun om van een reële poging te spreken.

De redactie wenst een allen een prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar.

COLOFON

Ledenadministratie:

T. Wolzak
✉ Dr. Mrt L. Kingstraat 29
1121 CR Landsmeer ☎ 020 – 4825445

Coördinatie clubblad / lay – out:

Ivo Hilderink
✉ Oostzanerdijk 5
1035 RA Amsterdam ☎ 020 - 6319219
ivo.hilderink@dhv.nl

Oplage 1080 stuks
Inlichtingen advertentie/distributie clubblad
B. De Vries ☎ 020 – 6314123

Dagelijks bestuur

Voorzitter:

H. van der Werf
Nathan F Israëlweg 4
Hayo.vanderwerf@wartsila.com
1035 CG Amsterdam (Kadoelen)
☎ 020 – 4924990 ☎ 06 - 53657410

Secretaris:

E.F. Mager
✉ Blauwe ring 8
1566 MT Assendelft ☎ 075 - 6707723

Penningmeester:

F.N. vd Bout
✉ Zonnehof 13
1121 BB Landsmeer ☎ 020 – 4821867
Rek nr: Rabobank 33.44.68.051

Wedstrijd/jeugdschaatsen

Inlichtingen abonnementen/trainingen en jeugdschaatsen bij J. Attema

Wedstrijdsecretarissen:

J.S. Attema ☎ 020 - 4824187
Tom Drost ☎ 020 - 4821740

Jeugdschaatsen:

J.S. Attema
Fuutstraat 11
1121 BM Landsmeer ☎ 020 - 4824187

Bereikbaarheid HGI trainers:

Corinne Jong (Pupillen en Jun.C),
Jollenmakersweg 35, 1511 DA Oostzaan, ☎
075-6844397;
Henk Veen (Jun A en Senioren),
Tamarindestraat 19, 1115 BD Duivendrecht,
☎ 020-6997370;
Ans Gerritsen (Senioren/Veteranen),
Tureluur 24, 1452 VK IJpendam, ☎ 020-
4361524;
Andries Bakker (Jun B /A en Senioren),
Cath. Van Clevelaan 42, 1181 BH
Amstelveen, ☎ 020-6471703.

Kledingcommissie:

M. de Vries
✉ Reigerlaan 8
1121 EE Landsmeer ☎ 020 - 4826926

Ereleden: Dick Moes
Geert Houwer

VAN DE VOORZITTER

Beste leden en vrienden van de ijsclub,

De Algemene Leden vergadering heeft op 24 november plaats gevonden. Het afgelopen seizoen is de revue gepasseerd met als hoogtepunten de twee korte ijsperiodes van afgelopen winter, de Deen clubactie waarbij HGI de meeste muntjes van heel Noord-Holland kreeg en de verbetering van het gehele ijsbaanterrein. Vooral de toegang die opnieuw is geasfalteerd is een hele verbetering.

Ook zijn er belangrijke beslissingen genomen, zo zal, om de begroting sluitend te krijgen, de contributie voor het schaatsseizoen 2004 - 2005 verhoogd worden naar 10,- euro, en zal het clubjaar nu lopen van 1 mei tot eind april. Het laatste is om het clubjaar synchroon te laten lopen met het financiële jaar.

Tevens heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden, Peter Luiten, die niet herkiesbaar was, is uitvoerig bedankt voor bewezen diensten als penningmeester. Frans Nico van den Bout is als zijn opvolger geïnstalleerd. Ook is ter versterking Ivo Hilderink toegevoegd aan het bestuur. Ivo zal zich vooral met de website, de clubkrant en de ledenadministratie bezig houden. De heer Klaas Hylkema, René Segers en Evelien Mager waren ook aftredend maar wel herkiesbaar en zijn met unanieme stemmen weer in het bestuur gekozen.

Speciale aandacht ging uit naar Klaas Hylkema die al 38 jaar actief betrokken is bij de ijsclub. Hij werd daarom onderscheiden met de "Zilveren zwaan". De "Zilveren Zwaan" is een onderscheiding voor iedereen die zich als vrijwilliger zeer dienstbaar heeft gemaakt voor de Landsmeerse gemeenschap. De speld werd door de burgervader van Landsmeer, de heer Mewe, opgespeld.

Tot slot sprak het bestuur haar zorg uit over de ontwikkelingen in het IJperveld en zal deze nauwlettend volgen. Om 22.30 uur werd de vergadering gesloten.

Oproep: we zoeken mensen die in geval van een ijsperiode bij toerbeurt hand- en span diensten kunnen verrichten. Als u wilt helpen, wilt u mij dan bellen: 06 53 65 74 10 of (020) 492 49 90

CLUBBLAD

Zoals genoemd in een vorig clubblad liet de kwaliteit van ons kopieerapparaat te wensen over en waren we op zoek naar een alternatief. Wij hebben een overeenkomst met IVV kunnen sluiten en vanaf nu zal IVV ons blad drukken. De continuïteit van het kopiëren van ons clubblad is hiermee verzekerd.

ZILVEREN ZWAAN

Menigeen van u heeft het vast al gelezen in de Kompas en/of De Echo: Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 24 november is bij schaatsvereniging Hard Gaat Ie, de zilveren zwaan uitgereikt aan Klaas Hylkema. De thans 83-jarige Hylkema kreeg deze hoge gemeentelijk onderscheiding voor vrijwilligers die zich bijzonder dienstbaar hebben gemaakt voor de Landsmeerse gemeenschap. Klaas is reeds 38 jaar onafgebroken als kaderlid verbonden aan de schaatsclub. Klaas is het enige bestuurslid dat de ervaring van de vereniging actief heeft meegemaakt. Zo was hij betrokken bij de aanleg van de natuurijsbaan in 1973, bij de bouw van het clubhuis in 1980 en bij de renovatie enkele jaren geleden.

In de afgelopen 38 jaar groeide de vereniging uit van enkele tientallen leden tot de grootste sportclub van Landsmeer, waarvan thans maar liefst 1100 gezinnen deel van uit maken. Een voorzichtige schatting zegt dat het aantal leden tegenwoordig op 3000 ligt. Zijn vakmanschap, die hij opgedaan heeft bij de NDSM als lasser/ijzerwerker, kwam de schaatsclub goed van pas bij de aanleg van o.a de lichtmasten. Dat Klaas nog steeds actief betrokken is bij de vereniging komt naar voren uit het feit dat hij nog regelmatig rond acht uur wordt gesignaleerd op de fiets richting de ijsbaan.

BOB HOGEROP

Thanksgivingday. Dit nieuws kwam tot mij eind november jl. Op de voorpagina een foto van George W Bush, met in zijn handen een groot dienblad, met daarop een grote gebraden kalkoen en allerlei ander lekkers, wat hij gaat opdienen aan de Amerikaanse soldaten die in Irak dienst doen.

Een publiciteitsstunt van de bovenste plank, want mr. president was eigenlijk van plan, om Thanksgivingday samen met mrs. Bush in de huiselijke kring te vieren op zijn "ranch" in Texas. Een traditie, wat miljoenen Amerikanen plegen te doen, Kalkoen eten op Thanksgivingday.

Thanksgivingday, dankdag, wat betekent dat voor de Amerikanen, die feestdag eind november? Nieuwsgierig als ik ben, kan ik dat het beste informeren bij Shelley, een Amerikaanse, die op de Edenbaan elke vrijdagochtend aanwezig is om te proberen de moeilijke techniek van het schaatsen onder de knie te krijgen.

Het komt er in het kort op neer: Zo rond 1620 kwamen de eerste kolonisten aan, op de oostkust van het Noord Amerikaanse continent, Zo'n beetje op de plaats waar nu de stad Boston ligt.

De " Pilgrimfathers" werden vervolgd door het destijds door godsdiensttwisten geteisterde Engeland en zochten daarom hun heil aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Ze moesten zich zien te handhaven in het toen nog ongerepte land en het was belangrijk dat ze zelf voor hun voedsel moesten zorgen d.m.v. landbouw en - het lijkt wel aardrijkskunde en geschiedenis - veeteelt. Het schijnt dat ze daarbij zijn geholpen door de plaatselijke bevolking, die we voor het gemak Indianen zullen noemen en zie daar, door de hulp lukte de oogst en sinds die tijd vieren de Amerikanen op elke 4^e donderdag in november Thanksgivingday.

Als je nagaat hoe de geschiedenis is verlopen vraag ik mij of de Indianen toendertijd nog wel zo hulpvaardig geweest

zouden zijn, maar dat is achteraf gezien natuurlijk makkelijk praten.

In ieder geval werden de Indianen hartelijk bedankt voor hun bewezen diensten en eten de Amerikanen eind november hun kalkoen ter herinnering aan de gebeurtenissen, aldus de uitleg van Shelley.

Dat bliksembezoek van Bush aan de troepen in Irak werd in het diepste geheim uitgevoerd i.v.m. de mogelijkheid van een aanslag. Het werd zo geheim gehouden, dat Bush zich nog steeds niet kan herinneren wat er die dag nu eigenlijk gebeurd is

Maar alle gekheid op een stokje, dat bliksembezoek was hard nodig, want het moreel begon al aardig te zakken en een beetje peptalk van mr. President himself kon geen kwaad. Later bleek dat de geserveerde kalkoen, een kunststof exemplaar betrof, zo eentje die je tegenkomt in de etalage van een poelier, dus hoefde Bush niet zo zwaar te tillen. Want zo'n groot dienblad met kalkoen, dat weegt nogal wat. Een echte Amerikaanse show werd er daar in dat verre Irak opgevoerd.

Dichterbij huis, in Engeland was het ook raak. Dezelfde mr. Bush bracht een vier dagen durend bezoek bij onze burens aan de overkant. De Londenaren zullen dat bezoek niet snel vergeten, want de Engelse hoofdstad veranderde in een complete vesting, althans als het aan de gasten had gelegen. De Engelse politie trof uiteraard zeer strenge veiligheidsmaatregelen, maar zo strikt als hun gasten dat eisten, gingen de Engelse autoriteiten zelfs te ver. De afsluiting van het centrum ging niet door en ook het verzoek om de ramen van Buckingham palace aan de straatkant te vervangen door kogelvrij glas, was koningin Elizabeth te bar.

Diezelfde koningin bleek na het bezoek van Bush en zijn gevolg zeer ontstemd -not amused - te zijn, als we de Britse pers mogen geloven.



Het onberispelijke gazon van de paleistuin werd aanzienlijk beschadigd door het onbehouden heen en weer geloop van de bijbehorende veiligheidsmensen rond de gelande helikopter.

Stel je voor, Engeland, waar het gazon werd uitgevonden. De meest onberispelijke grasvelden vind je aan de overkant van de Noordzee. Denk alleen maar aan Wimbledon en je weet genoeg. Ooit heb ik mij bij wijze van stunt laten fotograferen op het gras van de universiteit van Cambridge. In vele talen, zelfs in het Japans stond op de bordjes vermeld, dat je je vooral niet op het gras diende te begeven. Bob Hogerop negeerde het verzoek, maar uit eerbied heb ik mijn schoenen uitgetrokken en op mijn sokken heeft Nel me vereeuwigd op dat welhaast heilige gras met het schitterende King's college op de achtergrond.

En dan komt -vergeef me - zo'n boer uit Texas, die tot voor kort nooit verder geweest was dan de omheining van zijn ranch, de boel omploegen in de tuin van Buckingham palace.

De mooiste stunt rond het bezoek van Bush aan Engeland, was het verhaal van die journalist, die solliciteerde als lakei om dienst te doen op Buckingham palace en zonder problemen werd aangenomen.

Dagenlang liep hij onbekommerd rond in het zwaar bewaakte paleis, alle strenge veiligheidsmaatregelen en screenings ten spijt! Net voor het presidentiele bezoek nam de desbetreffende journalist ontslag om vervolgens zijn bevindingen te publiceren in zijn krant. Die bevindingen gingen er bij het lezerspubliek in als koek! Als hij echt gewild had, dan zou hij Bush zijn ontbijt geserveerd hebben en hem net zo makkelijk naar een andere wereld hebben kunnen helpen. Het mooiste vond ik de manier waarop hij de inrichting van het paleis beschreef. Volgens zijn verhaal is de inrichting maar een zootje. Het huis van één der rijkste vrouwen ter wereld is soberder dan de gemiddelde B&B in het koninkrijk, kleurloze kamers met bladderende verf en

versleten behang. Vermeldenswaard was de transistorradio van zo'n veertig jaar oud die in één van de vertrekken stond!

Sinds de elfde september 2001 is er wel wat veranderd in de wereld. Volgens sommigen is er na de ramp in New York een nieuwe jaartelling ontstaan!

Na de oorlog tegen het communisme en de oorlog tegen de drugs, wordt er nu ook een oorlog tegen het terrorisme gevoerd. Het motto is: Wie niet voor ons is, is tegen ons en elke Amerikaanse burger dient zich "patriottisch" te gedragen.

Net als de destijds gevoerde oorlog tegen de drank, de drooglegging in de dertiger jaren zullen ook bovengenoemde oorlogen moeilijk of niet te winnen zijn!

"Ok" Bob Hogerop, waar ben je mee bezig?" " Je lijkt wel een politiek analist, i.p.v. een stukjesschrijver in de plaatselijke ijsclubkrant"! "Die kritiek op de Amerikaanse president"!, " vergeet niet dat de Amerikanen ons bevrijd hebben en als dat niet gebeurd was, dan spraken we nu allemaal Russisch"!

"Die bevrijding is ook maar relatief, want als de Pruisische troepen onder Blücher Wellington, tijdens de slag bij Waterloo niet te hulp waren gekomen dan spraken we nu waarschijnlijk Frans"!

"Stop, stop, stop"! "Nu is het genoeg"! " Je hebt gelijk, ik liet me even gaan op het gladde ijs van de wereldpolitiek, maar als schaatser kan ik nu eenmaal goed uit de voeten op glad ijs"!

Even kijken op mijn thermometer, ja ja, het vriest al weer een beetje, afgelopen weekeinde heb ik de baan onder water gezet, en nu maar afwachten. Hopelijk wordt het "Veld" niet stuk gevaren ter hoogte van de Banscheiding als het gaat vriezen.

"Vriezen, ijs, wordt het wat deze winter"? We zullen zien, in elk geval wens ik iedereen prettige feestdagen toe en een gezond en sportief 2004!

Bob Hogerop

JAARVERSLAG over het VERENIGINGSJAAR 2003 van IJSCLUB 'HARD GAAT IE'

Vorig jaar begon de laatste alinea van het jaarverslag met "Zo zien we maar weer; "Hard gaat ie" je komt het overal tegen"... Het is 25 oktober 2003; over een maand wordt de Algemene Ledenvergadering weer gehouden en net op dat moment valt mijn oog op een artikel in het NRC-handelsblad met de kop *Joyce Roodnat wandelt door Nederland en de rest van de wereld. Deze week door Waterland.* "De hoge houten boogbruggetjes die het dorp Landsmeer uit en het wijde platte Waterland in voeren zien wit van de nachtvorst. ... Hier heet een ijsclub "Hard gaat ie"..."

Een paar weken na de vorige ALV (Algemene Ledenvergadering) werden we weer eens verrast door een vorstperiode van meer dan twee nachten. Dit is minimaal, want zelfs schaatsers gaan niet over één nacht ijs! Vele Nederlanders belden het bestuur van de Friese Elfsteden op, nadat weersdeskundige Piet Paulusma sprak over de mogelijkheid dat de tocht der tochten wel weer eens verreden zou kunnen gaan worden. Helaas, de vorstperiode zette niet voldoende door. Op woensdagmiddag 11 december kon toch onze eigen landijsbaan de poorten openen. Deze eerste dag werd de baan bezocht door maar liefst 800 mensen. Door het grote percentage leden onder de Landsmeerse bevolking (30% van het aantal huishoudens is lid) had het merendeel vrij toegang. Blijkbaar heeft de ijsbaan nog een belangrijke rol te vervullen binnen onze leefgemeenschap. De chocolademelk en koeken vlogen over de toonbank; de kantine draaide op volle toeren. De basisscholen konden tegen een gereduceerd tarief, hun eigen kinderen les geven en hier werd gretig gebruik van gemaakt. De ijsvloer lag er goed bij. Direct de eerste avond waren alle mensen van dit district in de kantine aanwezig om een eventuele tocht voor te bereiden. Zeker de eerste dagen was, door het grote aantal windwakken, het veld levensgevaarlijk en had de ijsclub op de website aangekondigd om goed voorbereid op weg te gaan. Na vier dagen van ijspret was de ingetreden dooi niet meer te remmen, de ijsbaan moest haar poorten sluiten. De geplande jeugdwedstrijden op 17 december zijn niet verreden. Er waren zo'n 1.500 bezoekers geweest en bijna 100 nieuwe leden schreven zich in.

Het nieuwe jaar startte direct goed. Op 6 januari brak de tweede vorstperiode aan. Helaas viel in de nacht van 7 op 8 januari een klein laagje sneeuw over Noord-Holland, wat wel mooi is, maar niet echt bevorderlijk voor de ijskwaliteit. Maar donderdag 9 januari was het weer zover, onze ijsbaan kon om 14.00 uur weer open voor publiek. Vele schaatsliefhebbers bonden wederom de schaatsen onder en genoten van de korte ijsperiode. Op zaterdag scheen er zelfs een prachtig zonnetje, wat het geheel erg aangenaam maakte. In de loop van zondag 12 januari werden de poorten gesloten wegens invallende dooi. Uiteindelijk bleken er weer 50 nieuwe gezinsleden te zijn aangemeld bij de vereniging. "Op naar de derde vorstperiode!" werd er in het clubblad afgedrukt. Maar helaas, zover kwam het niet. Op kunstijsbaan Jaap Eden was deze winter veel verwarring en onrust over de abonnementen en ijsuren van het volgende ijsseizoen. De Stichting Jaap Eden wilde zich los maken van de KNSB, uiteraard gingen de wethouder sportzaken van Amsterdam en de KNSB hier niet mee akkoord.

Tot midden augustus lag de Stichting Jaap Eden overhoop met de KNSB over de ijshuur. Het conflict was zo hoog opgelopen dat er zelfs een kort geding heeft plaats gevonden. De KNSB werd in het gelijk gesteld en de Jaap Edenbaan werd verplicht om weer aan tafel te gaan zitten met de KNSB. Uiteindelijk is er toch weer een contract voor een periode van 5 jaar overeengekomen.

De Sport- en Feestweek werd deze zomer gehouden in de periode van 20 t/m 29 juni. "Hard gaat ie" organiseerde, zoals inmiddels gebruikelijk, de Slob & Slootrace, het Katknuppelem en de Fietstoertocht. Voor de eerste twee genoemde onderdelen was veel belangstelling. En voor het eerst dit jaar een Skeelertoertocht in de Twiskepolder. Het ijsclubbestuur heeft besloten om het onderhoud van de baan te laten uitvoeren door Haitsma. Regelmatig maaien resulteert in een mooie korte grasmat. Ook heeft de gemeente, eigenaar van het terrein, een golfbreker aan de Zuidzijde laten aanleggen om te voorkomen dat nog meer terrein zou afkalven. Tijdens de ijsperiode was geconstateerd dat de baan vrij laag was. Dat kwam omdat de gerepareerde dijk aan de wijkparkzijde ingeklonken was. Het bestuur heeft aannemer Seignette bereid gevonden om de dijk met grond uit de ijsbaan op te hogen. Het bestuur hoopt dat dit afdoende zal zijn, zodat we deze winter het water weer op een goed peil op de baan kunnen zetten en houden. En als afsluiting nog meer goed nieuws: bij de Deen-jeugd sponsoractie heeft onze vereniging maar liefst € 2.405,- geïncasseerd. Een prachtig bedrag dat besteed kan worden aan de vele jeugdleden van "Hard gaat ie". Wat fijn dat de Landsmeerse bevolking de ijsclub zo'n warm hart toedraagt.

Voor verslaglegging, E.F. Mager, secretaris

ILPERVELD

Zoals ik enkele clubbladen geleden al geschreven heb, staat de ijsclub enigszins op gespannen voet met de beheerder van het Ilperveld, Stichting Landschap Noord Holland. In principe is onze club natuurlijk gebaad bij een correct beheer, maar door het aanbrengen van dammen is de toegankelijkheid van het veld in het geding. Het beheer lijkt alleen gericht te zijn op planten en dieren waar de EEG geld voor wil geven. Dat is vandaag de Roerdomp en morgen weer een andere vogel. Inmiddels houden de Kemphanen en veel weidevogels het voor gezien!! Ook zouden de transporten, die voor de sanering van een aantal vuilstortplaatsen noodzakelijk zijn, een groot probleem kunnen worden. Dagelijks zal grond met boten van het Noord - Hollandskanaal naar Den IJp worden gevaren. Hierdoor is de route Noord - Zuid, die van essentieel belang is voor de Waterland-West toertocht, finaal worden afgesneden. Ook hierover is uw bestuur in contact/ overleg met de Stichting Landschap Noord-Holland.

Los van alles zijn wij aan het onderzoeken op welke wijze wij de wildgroei van dammen kunnen stoppen, want er ligt bij de beheerder van het Ilperveld al een plan klaar om een groot gedeelte van het veld af te sluiten (185 ha). De voorzitter van Stichting Landschap Noord-Holland reeds gezegd dat hij door zal gaan met de aanleg van dammen.

TOEGANGSPAD TOT DE NATUURIJSBAAN

Op ons verzoek heeft de gemeente het toegangspad naar het clubgebouw, dat toch aan vernieuwing toe was, verbeterd. Wij zijn daar heel blij mee, want het was haast onmogelijk voor ambulances om bij onze ijsbaan te komen. Op verzoeken in het verleden is nooit positief gereageerd maar de huidige bewindvoerders konden blijkbaar wel meegaan in ons verzoek. Onze dank daarvoor.

DEEN CLUBACTIE

Met het ontvangen geld zullen we een aantal nieuwe activiteiten voor de jeugd organiseren. We denken aan een trainingsweekend en/of een bezoek aan een overdekte ijsbaan. Vooruitlopend hierop zijn voor alle 105 jeugdleden mutsen gekocht. De mutsen zijn voorzien van de naam van de club en zijn naast bescherming tegen kou en hoofdletsel ook bedoeld om onze jeugdleden beter herkenbaar te maken. De mutsen worden in bruikleen gegeven, indien ze niet weer ingeleverd worden zal helaas een bedrag van € 10,-- betaald moeten worden.

3000 METER

We moesten ongeveer half 9 op de baan zijn. We gingen de startlijst zoeken en kijken wanneer we moesten rijden. Het was heel grappig want we moesten tegen elkaar. We bleven nog een tijdje binnen zitten want het was aan het regenen. Toen we bijna aan de beurt waren gingen we toch maar even een paar rondjes inschaatsen. Ans was er ook bij om ons te coachen. Toen we eindelijk aan de beurt waren was het nog steeds aan het regenen maar ja dat maakt niet uit. We moesten vlak voor de bocht starten, wat best wel raar was. Doordat het regende was het heel mistig en in de bocht zag je dan

niks. Milou schaatste de hele tijd ongeveer 50 meter voor Kimberley. Dat hield ze heel lang vol. Toen Kimberley nog 2 rondjes moest ging ze versnellen, want ze wist dat ze nog een heel stuk moest inhalen en dat ze de laatste buiten bocht had. We moesten nog ongeveer 250 meter en toen kwam Kimberley in de laatste binnenbocht langs Milou. Daardoor ging Milou ook opeens heel snel versnellen. Maar doordat ze er te laat achter kwam kon ze niet meer goed op gang komen en toen schaatste Kimberley er net iets voorbij. Toen had Kimberley nog de laatste buitenbocht en Milou de laatste binnenbocht. Maar doordat Kimberley een grote voorsprong had redde Milou het net

niet meer om Kimberley in te halen. En kwam ze met een klein beetje verschil net achter Kimberley over de finishstreep. Maar achteraf was het een heel leuke wedstrijd en nu heb je tenminste een tijd staan waar je volgende keer weer naar toe kan rijden. Toen wij klaar waren toen moesten Luuk en Olaf nog de 3000 meter rijden. En omdat Milou en Kimberley toch al nat waren gingen

ze helpen de blokjes op te ruimen. Het was nog een heel werk want ze zaten helemaal vastgevroren. We willen Ans nog even bedanken omdat ze toch iedere keer weer bij onze wedstrijden aanwezig is. En we willen Jelle ook bedanken omdat hij zo vaak aanwezig is als starter.

Groeten, Milou en Kimberley

INFORMATIE JEUGDSCHAATSEN

Het jeugdschaatsen tijdens de kerstvakantie op zaterdag 20 en 27 december en op 3 januari aanstaande gaat gewoon door. Op **zaterdag 10 januari 2004** is de "Jeugd elfstedentocht met **alle** kinderen en begeleiders **verkleed** (Carnaval-viering).

We gaan op **zaterdag 7 februari 2004 voor het diploma** schaatsen op de buitenbaan. Hiertoe wordt een echte jury ingezet en dan moeten zowel de start&rem- en slalomproef op tijd worden gereden. Hierover wordt nog door de leid(st)er informatie gegeven. De reeds behaalde tijden gelden ook al mee voor het diploma. Hierna kan er nog op 1 zaterdag per groep zelf op tijd worden gereden.

De diploma eisen voor de te behalen diploma's zijn als volgt:

Diploma	Slalom	Start&Rem	Langebaanproef
P/S	41 t/m 48.9 sec	38 t/m 45.9 sec	3/4 ronden
A	36 t/m 40.9 sec	33 t/m 37.9 sec	6 ronden
B	31 t/m 35.9 sec	28 t/m 32.9 sec	8 ronden
C	26 t/m 30.9 sec	23 t/m 27.9 sec	13 ronden
D	23 t/m 25.9 sec	21 t/m 22.9 sec	18 ronden
E	20 t/m 22.9 sec	19 t/m 20.9 sec	20 ronden
F	0 t/m 19.9 sec	0 t/m 18.9 sec	22 ronden

Op **zaterdag 06 maart 2004**, is het met z'n allen de rondjes rijden achter de jagermeesters. Eerst de kinderen die voor de Schaatsproef en voor diploma A gaan, die rijden 3 of 4 rondjes voor de Schaatsproef en 6 rondjes voor het A diploma. Vervolgens komen de anderen kinderen allemaal op het ijs voor de overige te behalen diploma's.

WACHTLIJST JEUGDSCHAATSEN

Op de wachtlijst van het JEUGDSCHAATSEN staan voor het seizoen 2004/ 2005 op dit moment 66 kinderen. We streven ernaar dat er natuurlijk zoveel mogelijk kinderen het komend seizoen meekunnen. De minimum leeftijd, op het ijs moet plm. 7 jaar zijn en de maximum leeftijd is 12 jaar. Indien voor 1 juli 2004, de leeftijd van 12 jaar wordt bereikt, dan is het jeugdschaatsen over en kan eventueel de training op dinsdag- of vrijdagavond worden gevolgd. Elk jaar kunnen er ongeveer 30 kinderen van de wachtlijst worden geplaatst als deelnemers aan het jeugdschaatsen.

NIEUWE JASSEN

Inmiddels zijn de **Jeugdschaats- leiders en juryleden** allen voorzien van prachtige jassen in de **clubkleuren blauw met geel rugopschrift: IJSclub Hard Gaat le Landsmeer sinds 1898. Op de linkerborst voorzien van het (sponsor)- logo van Hegron- Cosmetics.** De jassen blijven eigendom van de club en zijn verstrekt op uitleenbasis, zolang men in genoemde functies aan de club verbonden is. De jassen dragen goed, zijn goed herkenbaar en voldoen aan de gestelde eisen. We zijn er trots op. Door Wil Steinvooite is een groepsfoto gemaakt die binnenkort zal worden afgebeeld op de internetsite.

JEUGDSCHAATSEN SINTERKLASSFEEST

Op zaterdag 29 november kwam de Sint met zijn Pieten tijdens het jeugdschaatsuur zowel in de hal als op de buitenbaan van de ijsbaan Jaap Eden. We troffen droog weer en dat kwam de viering op de buitenbaan ten goede. De Sint was weer in gezelschap van een hoofdpiet en liet zich door de vele hulppieten voorttrekken in zijn slede. Zijn paard houdt niet van het gladde ijs, dus die bleef deze keer op rust in de warme stal. Natuurlijk werden er weer diverse liedjes spontaan, en op verzoek van de Sint gezongen. Ook deden diverse Pieten weer hun kunstjes op de schaats. Een aantal konden zelfs echt goed schaatsen. Voor ieder kind was nu een echte puntzak met pepernoten en aanverwante snoepartikelen en voor de leiders en leidsters de overheerlijke chocolade letter.

Sint en (HGI) Pieten bedankt.....

NIEUWE MUTSEN

Mede dankzij de opbrengst van de DEEN - actie, konden we overgaan tot de aanschaf van nieuwe mutsen voor de jeugdschaatsers. De blauw/geel gebreide mutsen vielen niet meer zo in de smaak en we waren ook door de haarbanden heen. Inmiddels zijn de nieuwe mutsen op naam uitgereikt. Het zijn licht blauwe fleecemutsen en op de omgeslagen rand staat de naam: "IJsclub Hard Gaat Ie". Het dragen van de muts gaat vooral om de herkenbaarheid; warmte, maar ook voor de bescherming (bij val) van het hoofd. De leid(st)ers hebben allen een soortgelijke donkerblauwe muts, een maatje groter, verschil moet er zijn. **Deze mutsen blijven eigendom van de club. Als men niet meer bij het jeugdschaatsen betrokken is, moet de muts worden ingeleverd. Indien deze niet wordt ingeleverd, bijvoorbeeld door verlies/ kwijt raken etc., moet er € 10.- (vergoeding) worden betaald! Indien mensen interesse hebben in een eigen muts kunnen ze contact opnemen met Jelle Attema (tel 020 – 4824187)**

NB: De HGI - haarbanden, die wel eigendom zijn, mogen natuurlijk ook gedragen worden.

LANGEBAAANWEDSTRIJDEN

datum	11/2/2003			
categorie M.pup.	(43 dln.)	500 m.		300 m.
16e	Liza Kauwen	1.07.10		40.40
20e	Marleen Dusseldorp	1.08.10		41.40
21e	Marije o.d.Weegh	1.09.20		40.40
categorie J.pup.	(37 dln.)	500 m.		300 m.
8e	Carlo Kuiper	59.40		35.10
21e	Daan Kea	1.05.10		39.60
29e	Tim Roos	1.11.40		41.30
categorie D.jun.B.	(1 dln.)	500 m.		1000 m.
1e	Mandy Blokzijl	47.70		1.39.01
Selectiewed.	(1 dln.)	100 m.	300 m.	1000 m.
1e	Mandy Blokzijl	12.46	29.32	1.32.55



Selectiewed. (13 dln.) 500 m. 1000 m.

6e Lieuwe Mulder 48.91 1.36.64

datum 11/9/2003

categorie M.jun.C (27 dln.) 500 m. 1000 m.

9e Kimberley Tabak 54.26 1.53.99

11e Milou de Bueger 53.87 1.56.41

14e Lisette Segers 55.82 1.58.11

20e Claire Wormsbecher 58.62 2.10.32

24e Alexandra Trompen 1.04.97 2.18.32

categorie J.jun.C (18 dln.) 500 m. 1000 m.

2e Lieuwe Mulder 49.47 1.40.48

Supersprint jun. B (14 dln.) 100 m. 100 m. 300 m. 300 m.

1e Mandy Blokzijl 12.05 PR 12.33 28.81 28.93

datum 11/16/2003

categorie M.jun.C (2 dln.) 3000 m.

1e Kimberley Tabak 6.48.42

2e Milou de Bueger 6.48.76

categorie M.jun.B. (12 dln.) 500 m. 1000 m. 1500 m.

? Anouk Steinvooite 52.47 3.08.11

? Susanne Wolzak 1.05.33 2.21.76

categorie J.jun.B. (12 dln.) 500 m. 1000 m.

? Olaf Divendal 58.06 2.03.13PR

? Martijn Goedhart 1.00.80 2.17.83

? Alex Kuiper 56.73 1.58.28

? Luuk Haring 59.85 PR 2.06.64PR

Bij de tijdwaarneming zijn de diverse afstanden en tijden door elkaar gehaald waardoor niet duidelijk was wie op welke plaats geëindigd was

datum 11/12/2003

categorie M. Jun.B. (1 dln.) 3000 m.

1e Lianne Luiten 5.46.62

DONDERDAG 4 DECEMBER

De hele dag voel ik me niet zo lekker... Vanavond schaatsen... Het zal straks wel wat beter gaan. Maar nee, ik zie spierwit en voel me belabberd. Om vijf uur bel ik Andries op om te zeggen dat ik er niet zal zijn vanavond. Maar zo waardeloos als dit stukje begint, zo vrolijk loopt het af.

's Avonds namelijk om een uur of half 10 gaat de telefoon. Ik hijs me van de bank en neem op. "Ja wat is er met jou?", hoor ik direct aan de andere kant van de telefoon. Hé Esther,...ja, gewoon ik voel me niet goed, vandaar. "Nah, je hebt weer heel wat gemist. Luister even: [het volgende gedicht wordt me over de telefoon voorgedragen]

*Trainster en trainer of hoe men jullie ook wilt benoemen
Wij kunnen jullie haast onze MENTORS noemen
Of begeleider? Of leraar? Wel, jullie willen ons in elk geval stimuleren
Zodat wij het schaatsen ook GOED zullen leren.
Evelien vooral gefocust op een goede techniek,
Andries is op snelheid wat meer fanatiek.*

*Het is Evelien die van krabbelaars schaatsers probeert te maken,
Terwijl Andries poogt bij Rintje of Gunda aan te haken.
Terwijl er dit jaar een hele grote groep om Evelien dormt
Lijkt het dat Andries er deze keer met een makkie van af komt.
Zie hier om jullie heen een groep leergierige mensen,
Die allen het zijne of hare wensen.*

*Want allen willen we BETER leren schaatsen
Maar de én wil mooi, de ander wil zich alleen snel verplaatsen.
We zijn een behoorlijke groep en ieder is van een ander niveau,
Maar elk jaar leren we wat bij.. en dat moeten we houden zo.
Wij zijn blij met jullie... dat moet gezegd,
Want alleen komt er van ons schaatsen niet veel terecht.*

*De techniek gaat dan al snel teloor,
Maar zoals gezegd daar hebben we jullie voor.
En namens allen (niet gevraagd) hier in de kring,
Zocht ik naar een uiting van onze waardering.
Zomaar een aardigheidje midden in het seizoen,
Ik kon het niet laten... ik MOEST het doen.
Sint*

Jeee, wat schattig!! Ja, leuk hè?! Ja, ontzettend leuk!... Van wie is het? [van Sinterklaas natuurlijk... hihihihii]. Dat weet ik niet precies, ze is van de ploeg van Andries en er zit ook nog een letter bij en marsepein. Tjongejonge, wat aardig zeg....

We spreken vervolgens af hoe deze heerlijkheid mij het snelst kan bereiken en we zeggen elkaar gedag en tot volgende week. Wat een spijt dat ik hier niet bij ben geweest. Echt ontzettend bedankt voor deze geweldige attentie (marsepein is aan mij zeer goed besteed!!). Volgende week donderdag ben ik er vast weer en zal ik deze verrassende Sint nog even persoonlijk bedanken.

Hartelijk dank, Evelien Mager

KLAPSTUK

Phhooooeeiiii!!! Dat was het eerste waar ik aan dacht toen ik onlangs weer eens een 500 meter reed. Het is en blijft nog steeds

dezelfde afstand, maar iedere keer is het weer een nieuwe en enerverende ervaring. Elke slag is anders, geen twee kun je met elkaar vergelijken. Doordat het maar 500 meter is, is elke slag er één van groot belang. Een welbekende mispeer in de bocht

scheelt toch snel al 1 a 2 tienden van een seconde. Sonde is dat natuurlijk! Vooraf aan de wedstrijd ha dik nog met het halfzieke thuisfront gediscussieerd over een ideale bochtentechniek en het treffen van de eerste of twee binnenbocht. "wat levert nu precies de scherpste eindtijd?" Het is en blijft een kwestie van wikken en wegen. De eerste binnenbocht betekent: afstand nemen van de tegenstanders en een "rustige" tweede bocht als de snelheid het hoogst is. Daarentegen levert een tweede binnenbocht vaak een prooi op die gebruikt kan worden als "haas". Met hoge snelheid en al ligt vermoeide benen de binnenbocht in, levert wel extra druk voor bovenbenen, en die zijn daar nu niet echt van gediend.

Ach het maakte allemaal niet zo heel erg veel uit, ik kreeg de laatste binnenbocht toegedeeld door de wijze heren van boven. Door mijn afwezigheid in het vorige schaatsseizoen had ik een mooi plaatsje gekregen achterin het startveld. Zodoende had ik voldoende tijd voor de warming up en het aanmoedigen van de overige HGI - schaatsers, en dat waren er nogal wat. Dat mag toch gerust gezegd worden, de opkomst was groot te noemen en iedereen was even enthousiast. Het kon ook eigenlijk niet anders, de temperatuur was eigenlijk iets te hoog, maar de wind was volledig afwezig en de ijsvloer was goed hard. Alleen het glij - onderdeel was van mindere kwaliteit.

En daar mocht ik dan in de 26^e rit. Ik startte als laatste paar van een kwartet. Bij het startschot van mijn voorgangers had ik al de natuurlijke drang om mee te wippen! "Nog even geduld I vo" bedacht ik me nog. Ik zakte in en daar ging ie dan! De eerste meters waren echt verre van perfect en eigenlijk heel erg beroerd. Door het gebreken aan startoefeningen en de schaatslessen van de afgelopen weken, trapte ik veel te ver naar achteren. Hierbij bleef ik ook veel te hoog zitten, wat alleen maar resulteert in te veel luchtweerstand. Na tien passen ben ik maar gaan schaatsen om eerst het gevoel terug te krijgen. De bel

voor de laatste ronde was heerlijk om te horen. Ik dook vrij laat de buitenbocht in, om maar goed in de bocht te kunnen hangen. Scherp langs de blokjes om vervolgens langs de hele erehaag van HGI - supporters te soefen. Ik heb op het rechte stuk alleen maar aan de zijwaartse afzet gedacht, en heb eerlijk gezegd de mogelijke aanwijzingen van Dries in het geheel gemist. De binnenbocht kwam daar veel te snel voor dichterbij. Ook deze bocht ging ik iets later dan normaal in. Even inhouden leunend op het rechterbeen en toen maar vol de bocht in trappen! Als een bocht loopt, tja dan loopt deze ook gewoon, en is de snelheid bij uitkomst gewoon super. Ik voelde de zijwaartse druk zich opbouwen, maar bleef keurig langs de blokjes schaatsen. De laatste tien meter werd ik echt naar buiten geslingerd. Snoeihard het rechte stuk op, om de 100 meter af te maken met een mindere techniek vond ik zelf zo. Eenmaal over de finishlijn bleek ik behoorlijk diep te zijn gegaan, het kuchen en hoesten stopte niet de eerste tien minuten. Resultaat: 41.9, gezien de opening van 11.4 (ik ben gewoon potverdorie voorbij gereden door René Segers op de eerste 100 meter, nu nog de overige 400 meter René!!!) kan het nog veel sneller gaan dit seizoen. Dat beloofd veel goeds te worden op de clubkampioenschappen die 's ochtends om 7:00 uur van start gaan. Wat een tijd mensen!!!!!!!

Okay de 1500 meter verliep een stuk moeizamer. Mezelf een tweede keer opladen vind ik trouwens erg lastig en deze afstand is alleen echt leuk als je conditioneel toppie bent. Anders is het voor mij, en voor de meeste schaatsers denk ik, een martelgang die rond de 900 meter begint. Als je sterk bent trek jezelf er wel doorheen en ontploft het pas echt bij de 1400 meter. Zo niet deze keer, vanaf 900 meter was ik gevoelsmatig alleen nog maar aan het uitglijden om krampachtig proberend de snelheid te behouden. Krachtig afzetten was compleet verleden tijd. Een eindtijd van 2.14



was dan ook het gevolg. Menigeen zal tevreden zijn met deze tijd, maar ook dat moet toch wel 3 à 4 seconden sneller kunnen.

Op naar de volgende wedstrijden dan maar! Ik ben wel zeer tevreden over het aantal deelnemers van HGI. Het wedstrijdrijden blijkt toch weer een beetje in de lift te zitten. De sfeer komt dat wel ten goede en misschien moeten we maar weer eens de boel wat doen opleven door warme chocolade

te schenken in de kleedkamers met een versnaperingetje en een neutje ernaast. "Mensen, organiseer, geniet en leef er van!" Dat is het ook de opdracht die ik iedereen wil toewensen met het jaar 2004 in het vooruitzicht, daarnaast natuurlijk ook een prettige Kerst en een gelukkig/gezond 2004 toegewenst.

Ivo Hilderink

2^E OPROEP: INTERESSE NIEUWE HGI KLEDINGLIJN?

Diverse leden hebben te kennen gegeven dat zij voor het sportieve gebeuren graag willen beschikken over trainings- en/of andere sportkleding van- of verzorgd- door HGI. Tot op heden hebben maar een beperkt aantal leden schriftelijk gereageerd op de oproep in het vorige clubblad. Hierbij een 2^o oproep aan de geïnteresseerden om hun wens(en) kenbaar te maken m.b.v. onderstaande invulstrook. **Deze strook voor 15 januari 2004** inleveren bij Jelle Attema, Fuitstraat 11, 1121 BM Landsmeer, of de opgave doen per Email: JSAttema@Hotmail.com;



OPGAVE FORMULIER KLEDINGLIJN HGI

Ondergetekende heeft interesse voor de nieuwe kledinglijn van HGI, voor het komend seizoen (2004) en wil in aanmerking komen voor de koop van:

() trainingsjack, maten _____

() trainings(rits)broek (zonder bretels), maten _____

() trainingspak compleet, maten _____

() salopet, maten _____

() shirt, maten _____

() anders, namelijk: _____

Naam: _____, Adres: _____

Woonplaats: _____, Postcode: _____

Tel.: _____, Email: _____

Getekend: _____





MARATHONSCHAATSEN

Categorie Meisjes Junioren B

Naam Lianne Luiten

Datum	plaats	punten
15 oktober	3e	8
29 oktober	7e	4

Naam Mandy Blokzijl

Datum	plaats	punten
29 oktober	1e	10,1

Categorie Heren Junioren C

Naam Lieuwe Mulder

Datum	plaats	punten
29 oktober	5e	6
12 november	5e	6

Categorie Dames Junioren C

Naam Kimberley Tabak

Datum	plaats	punten
12 november	10e	1

Naam Milou de Bueger

Datum	plaats	punten
12 november	8e	3

Categorie Baan D2

Naam Lianne Luiten

Datum	plaats	punten
31 oktober	15e	1
14 november	8e	8

Categorie Baan D1

Naam Ants Tilma

Datum	plaats	punten
24 oktober	13e	3

Categorie Baan C1

Naam John v.Dijk

Datum	plaats	punten
24 oktober	2e	14
7 november	1e	30,1+3rnd.

Naam Martin de Vries

Datum	plaats	punten
24 oktober	10e	6

Categorie Baan C2

Naam Klaas Jan Elzinga

Datum	plaats	punten
31 oktober 2003	12e	4

**Categorie Baan C3****Naam** Tjerk v.d. Horst

Datum	plaats	punten
14 november	15e	1

Categorie Veteranen 1**Naam** Jan Warta

Datum	plaats	punten
24 oktober	2e	19+ 1rnd.
7 november	11e	5

Categorie Veteranen 2**Naam** Frans Nico v.d. Bout

Datum	plaats	punten
31 oktober	3e	13
14 november	8e	13

HOI ALLEMAAL!!!!!!

Binnenkort zit er weer een nieuw schaatskamp aan te komen!!!! Nog een paar maandjes en het is weer zover! Het weekend staat gepland op 11, 12 en 13 juni 2004. We zullen naar een nieuwe locatie gaan. Een paar begeleiders zijn al naar het kamp toe gegaan om een kijkje te nemen en ze zijn er erg enthousiast over! Meer informatie krijgen jullie hier nog over.

In het vorige krantje stond al een verhaal van Kimberley, Milou en Marit. Hierbij echter een verhaal van de begeleiding.

Het afgelopen kamp was ontzettend leuk. De sfeer was goed en het was dus lekker gezellig. Het weer was ook goed en zat dus een keer mee voor de verandering ☺.

Het was de eerste keer dat ik als begeleider meeding, ik was dus de 'jongste' begeleider en daar werd ik vaak genoeg mee geplaagd (maar dat vond ik niet erg hoor:P) Samen met Imme mochten wij nadat we aangekomen waren wat snoep van de kinderen innemen. Iedereen neemt namelijk altijd bergen snoep mee (dat kan ik weten want ik nam zelf ook altijd veel te veel mee), maar goed wij wilden dus wat snoep gaan halen bij de kinderen voor de gezamenlijke

pot. Ze mochten zelf een groot deel houden (en dat was dus niet lullig!, even een reactie op het vorige verhaaltje van de meiden:P). De jongere kinderen gaven 'braaf' een deel af, maar de ouderen waren het er niet mee eens! We kregen wel 1 zak chips en zelfs dat vonden ze te veel. Dus toen gingen we maar weer verder naar het volgende huisje, want we willen natuurlijk geen boze mensen op zo'n gezellig kamp:P (geintje).

De avond die volgde was ontzettend gezellig. De helft van de groep zou gedropt worden. We werden letterlijk in het busje van Berend gepropt en dus werd het 'lekker warm' binnen. De ramen besloegen en het werd 'lekker' benauwd. Na ongeveer 20 minuten mochten we eindelijk uit het busje en werden we gedropt. Toen Berend de deuren van het busje open deed kwamen er flinke walmen uit zijn auto. Het leek wel een sauna en buiten was het best koud dus de stoom kwam lekker naar buiten. Daarna moesten de kinderen de weg terug vinden. Ik weet niet precies waar we allemaal heen gelopen zijn, maar voor mijn gevoel hebben we wel een aantal rondjes gelopen. Ze liepen iedere keer zo ver mogelijk het bos in en ja dan raak je natuurlijk steeds verder verwijderd van het kamp. Na een paar uur is het ze uiteindelijk toch gelukt om het kamp



te vinden (na heel wat aanwijzingen van Imme). Daar wachtten de anderen. Zij hadden een wandeling gemaakt in het bos. Ze vertelden dat het behoorlijk spannend was geweest omdat ze een boswachter tegenkwamen. Na 11 uur mag je het bos niet meer in en dus moesten ze zich allemaal verstoppen. Alle zaklampen moesten snel uit en het was gelukt hoor, de boswachter heeft de groep van ongeveer 25 kinderen gelukkig niet gezien en dat is toch wel knap.

Het was ondertussen al flink laat geworden en dus was het 'de bedoeling' dat iedereen ging slapen. Tot laat in de nacht (of kan ik beter zeggen vroeg in de ochtend) waren er nog kinderen wakker. Een stel gekke kinderen stond al om 5 uur te voetballen! Moet je je voorstellen 5 uur en dan nog wel fanatiek voetballen! Zo 'n beetje het hele kamp werd er wakker van en zodoende was iedereen al erg vroeg wakker. Ik deed maar een beetje alsof ik het niet hoorde zodat ik nog even lekker warm in mijn slaapzakje kon liggen. De rest bleef ook nog even liggen maar een uur later kon dat niet meer omdat er ondertussen een hele groep aan het voetballen was. Bijna iedereen was al wakker en toen besloot ik ook maar eens op te staan.

Om 9 uur gingen we alweer ontbijten en de tafels moesten nog even klaargezet worden. Eerst maar even douchen om wakker te worden, voor zover dat kon natuurlijk. Na het ontbijt mocht iedereen nog even bijkomen, maar daarna zouden Berend en René een flinke training geven. Achter het kamp was een prachtig terrein waar je van alles kunt doen. Het was een beetje bergachtig (goed voor de spieren :)). De groep werd in twee groepjes onderverdeeld. De ene groep werd getraind door Berend en de andere groep door René. Ik vond de training wel leuk omdat ik niks hoefde te doen. Marjolein, Jan, Imme en ik stonden boven op de berg. We hadden een mooi uitzicht en af en toe kwam er een groep voorbij rennen. Behalve toen er een paar enge honden langskwamen. Na een tijdje was de training afgelopen en was iedereen

genoeg 'afgebeeld'. We liepen terug naar het kamp. Daar ging iedereen weer zijn eigen gang. 's Middags hebben we nog een paar spelletjes gedaan.

's Avonds hebben we lekker gebarbecued. We kregen bezoek van Hannah, Ivo (die helaas niet het hele kamp kon blijven, maar aankomend kamp weer van de partij is), Katinka (die had helaas haar arm gebroken en kon dus niet mee) en Jelle. De ouders van Elsbeth kwamen ook langs om Elsbeth op te halen, omdat zij ziek was. We hebben daarna lekker gegeten met zijn allen. We hebben nog broodjes gebakken boven het kampvuur. Het deeg deden we op een stok waarvan de schors eerst afgehaald moest worden. Dus er waren heel wat broodjes groen aan de binnenkant (maar dat was ook wel lekker) Toen het deeg op was hebben we nog om het kampvuur gezeten.

Er werd een groot kampvuur gemaakt. Soms ging dat iets te enthousiast, zo waren er een paar jongens die planken hout van de buurman hadden gebruikt voor het kampvuur. Dat hout had de buurman nodig voor zijn nieuwe hek en dus was de buurman niet zo blij ☹. Hij kwam naar Jan en Berend toe om te zeggen dat hij dat niet zo leuk vond. Hij wees zijn hout aan in het kampvuur en ja hoor daar lagen mooie geïmpregneerde houtplanken tussen. De jongens mochten die stukken hout dus niet meer gebruiken.

Na het eten ging iedereen zich opknappen voor de disco. De muziek stond ondertussen al lekker hard en na een tijdje werd er binnen ook lekker gedanst. De favoriete liedjes kwamen voorbij en met sommige liedjes zong iedereen in volle borst mee (zoals bijvoorbeeld ene Jim:P) Het was een gezellige avond. We hebben de polonaise gedaan en andere gekke dansmoves. En ook hier werd het weer 'lekker warm' binnen. Ook hier begonnen de ramen te beslaan. Na een tijdje had iedereen wel genoeg gedanst en werd de muziek wat zachter gezet. Iedereen werd wel een beetje moe en zo gingen er al een paar naar hun huisjes toe.



Ik geloof dat er die avond wel echt geslapen is want de volgende ochtend zag iedereen er heel wat frisser uit dan de ochtend daarvoor. We hebben weer lekker ontbeten. Er werden eieren gekookt door Berend en die waren overheerlijk. Jan is een echt eiermonster, hij had wel een stuk of 4 eitjes achter elkaar naar binnen gewerkt! Maar de rest kon er ook wat van hoor :P.

We hebben die dag de verjaardag van René gevierd. Daarbij hoort natuurlijk taart en

duis konden we smullen van lekkere vlaaien. We hebben ook nog spelletjes gedaan en andere leuke dingen. Die avond werd iedereen weer opgehaald en gingen we weer naar huis. Het was een leuk kamp en het zal dit jaar ook weer gezellig worden. Dus schrijf je in!

Groetjes Esther

AAFJE HOUWER TROFEE (9 FEBRUARI 2004)

Op maandag 9 februari 2004 worden van 11.15 uur tot 13.15 uur op het wonderijs van Thialf te Heerenveen wederom de recordwedstrijden om de Aafje Houwer Trofee verreden. De gedachte achter deze wedstrijd is om het HGI-trainingslid, die de meeste vooruitgang heeft gemaakt over 2 afstanden in (punten)winst, ten opzichte van het Persoonlijk Record, gerekend tot vorig seizoen of nog verder in jaren terug, te belonen met de genoemde wisseltrofeeën, waarin per categorie haar/zijn naam wordt gegraveerd.

Er wordt gereden in de volgende twee categorieën:

- Categorie I: Pupillen en Junioren.C;
- Categorie II: Overigen.

De bijdrage in de kosten bedragen € 10,- p.p voor Categorie I en € 15,- p.p voor rijders van Categorie II. Er wordt met eigen vervoer gereden en de kosten van eventueel meerijden kan onderling worden geregeld.

De startlijsten zullen ruim voor de aanvang van de wedstrijd aan de deelnemers en trainers ter beschikking worden gesteld. Natuurlijk wordt er prijs gesteld op zoveel mogelijk deelnemers en.....supporters.....dan beloven het weer prachtige wedstrijden te worden! De toegang is gratis.

Lieve onderstaande strook voor 15 januari aanstaande in te leveren:
bij Jelle Attema, Fuutstraat 11 of Jan Paul Drost, Van Beekstraat. 149,
of per E-mail aan: JSAttema@Hotmail.Com.of drost.jp@12move.nl



OPGAVE FORMULIER AAFJE HOUWER TROFEE

Hierbij geeft ondergetekende zich op voor:

[] De Aafje Houwer Trofee, op maandag 9 februari 2004.

NB: De bijdrage/betaling van de Thialf-kosten, kan worden voldaan na de wedstrijd in Heerenveen, in de Thialf-kantine.

Naam: _____ Geb.datum: _____

Naam: _____ Geb.datum: _____

Adres: _____ Woonplaats: _____

Tel: _____ Opmerkingen: (voorkeur afstand:) _____

Vervoer: ja/ nee, evt.mogelijkheid meerijden voor [] personen

Opm. _____

Handtekening(en):

AANKONDIGING HGI - JEUGDWEEKEND!!!!

Voor velen een "doorsnee" jeugdweekend, maar voor de begeleiding toch een reden tot een klein feestje. Het is namelijk de 5^e editie van het jeugdweekend. Het heeft in de loop der jaren veel namen gekend, maar het principe is altijd hetzelfde gebleven: een weekend lang optrekken met je schaatsvriend(innet)(jes)waarbij er allerlei (schaatsspecifieke) spelletjes worden georganiseerd.

Hebben jullie, of natuurlijk uw kinderen ook ze genoten van het afgelopen HGI – JEUGDWEEKEND voor de schaatsjeugd. Ik kan u mededelen, de begeleiders in ieder geval wel. Door het enthousiasme en de noodzaak om ver van tevoren te boeken zijn de hutjes nu alweer gereserveerd (Austerlitz en meer vertellen we nog niet). Wij, als begeleiders zijn er in ieder geval al weer klaar voor! De kledinglijst is aangevuld, en op dit moment zijn we al eieren aan het verzamelen voor de pannenkoeken. Het weekend staat gepland voor **11,12 en 13 juni 2004** (in het vorige clubblad stond de verkeerde datum vermeld, onze excuses hiervoor) "Ja, wij zijn er erg vroeg bij dit jaar".

De organisatie heeft alles geregeld en nu ligt de volgende stap bij jullie. Jullie dienen je nog even in te schrijven of in ieder geval aan te melden. De leeftijds grenzen voor het komende jeugdweekend zijn:

- Op 1 juli 2004 dienen de kinderen minimaal tien jaar oud te zijn (minimumleeftijd);
- Op 1 juli 2004 dienen de kinderen maximaal vijftien jaar oud te zijn (maximumleeftijd).

Van de begeleiding,



INSCHRIJFFORMULIER HGI - JEUGDWEEKEND

Naam: _____

Adres: _____

PC+Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Handtekening
ouder/verzorger _____

Opmerking: Indien u meer dan 1 kind wilt inschrijven kunt u alle namen gewoon op dit formulier invullen of het formulier kopiëren.

Dit formulier dient u inleveren bij Jan Tabak (Snoekstraat 21, 1121 PS Landsmeer) of Frank Peter Wals (Bredero 18, 1121 CX Landsmeer).



WIST U DAT.....

- De inleverdata voor de copy gepland staan op maandag 19 januari, maandag 23 februari en maandag 29 maart;
- Elk wedstrijdverslag, elk verhaal of zomaar elke mededeling hiervoor ingeleverd kan worden voor bij Ivo Hilderink (Oostzanerdijk 5, 1035 RA Amsterdam) of gemaild kan worden (ivo.hilderink@dhv.nl);
- De Algemene Ledenvergadering inmiddels heeft plaatsgevonden op 27 november en werd bezocht door **19 (Bestuurs) leden**, er toch meer dan 1000 gezinnen lid zijn!!!
- Klaas Hylkema door burgemeester Mewe verdienstelijk is voorzien van een Landsmeerse Zwaan;
- Peter Luiten na drie jaar penningmeesterschap heeft- en door HGI wordt- bedankt, hij wordt opgevolgd door Frans Nico van den Bout;
- Het aantal bestuurders is uitgebreid met Ivo Hilderink, die ondermeer een deel van de informatieverwerking op zich zal nemen... wij beide "nieuwelingen" veel succes wensen;
- De ledenadministratie HGI het komend jaar weer wordt verzorgd door Teun Wolzak... binnenkort de contributiekaarten verschijnen, dus lopers... houdt er alvast rekening mee;
- De HGI- Clubkampioenschappen langebaan op de Jaap Edenbaan met de ASV (Almere) zullen worden gehouden op **zaterdagmorgen 13 maart 2004 van 07.15 uur tot 09.30 uur, dus reserveren.;**
- **Op maandag 9 februari 2004 van 11.15 tot 13.15 uur, de** trainingsleden/ licentiehouders van HGI de kans hebben om hun records te verbeteren **op de Thailf** ijspiste te Heerenveen, het dan **ook gaat** om de Aafje Houwer Trofee's. Er een uur voor de wedstrijd al kan worden ingereden. Kosten per persoon plm. 15 Euro zijn en het vervoer op eigen gelegenheid is (poulen);
- Annette Gerritsen (dochter van...) bij de Nederlandse afstandskampioenschappen, 2x de snelste was over de 100 meter, klasse en wij haar hierbij feliciteren;
- Er nog schitterende HGI- 100j Jubileum boeken te koop zijn voor € 11.- pst. bij Jelle Attema (4824187);
- Tel. Clubhuis HGI aan het Zuideinde 020- 4821834 is;
- HGI- lid "van verdienste", **Eva Blankert** aan de knie is geopereerd en is voorzien van een nieuwe knie, inmiddels na revalidatie in "De Die" weer thuis is op Rhijnestein en daar weer op krachten komt, wij haar van harte beterschap wensen;
- Ex-penningmeester **Geert HOUWER** wordt verpleegd te LELYSTAD en intern is verhuisd, de adressering nu moet zijn: "Verpleeglocatie Caloriet", Wold 12- 1, (gesloten)afdeling Laarhof 10, 8200 AN, tel. 0320- 290909. Geert stabiel blijft, niet kan praten maar wel blij is met een kaartje of bezoek, eventueel via dochter Renee te regelen tel. 0320-248451;
- Er geruchten gaan voor een weekend in Schoorl voor de schaatsers ouder dan 16 jaar;
- Herleven hiermee de oude glorie tijden van een JP, RK en EM???????
- Er in het volgende clubblad vast meer staat beschreven van dit gerucht;
- De nieuwe mutsen erg in trek zijn, het was de doelstelling om deze mutsen in bruikleen te geven aan de jeugdschaatsleden. De vraag blijkt echter erg groot en zodoende is besloten de mutsen ook te gaan verkopen. Voor interesse bel Jelle Attema (020 – 4824187).

Een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar toegewenst